

LIBBRECHT
GENOOTSCHAP
VZW

Nieuwsbrief 2020 | 02



Corona-maatregelen en uitbreiding digitaal archief

Zoals u wellicht vermoedde, gaan door de corona-maatregelen alle activiteiten van en met het Libbrechtgenootschap voorlopig niet door. Ter compensatie bieden wij u in ons archief het volgende gedigitaliseerde boek van Ulrich Libbrecht aan: *In arren moede. Over teveel en tekort*. Hij schreef dit boek in 1996 naar aanleiding van een lezing op de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede in 1995. Helaas is dit boek nog steeds zeer actueel. “Het begrip ‘armoede’ draagt in zich de grondbetekenis van ‘afdwalen van de normale weg’, en daardoor ‘in een hopeloze toestand geraken’. De woorden *erbarmen*, *barmhartig* en *ontfermen* wijzen op de reactie van de weldenkende, gevoelige mens tegenover deze afwijkende toestand.” (Libbrecht, p.7) Hij houdt een pleidooi voor een ‘normaal’ leven voor iedereen in een context waarin voedsel, beschutting, verbondenheid,... vanzelfsprekend zijn zodat

iedere mens zijn uniciteit zou kunnen ontwikkelen. Hierbij neemt hij verschillende systemen op de korrel die ook in deze corona-tijd voor hen die het willen zien onder vuur komen te liggen.

U kan het boek hier [downloaden](#).

De quarantaine waarin we ons bevinden, zou misschien voor Ulrich Libbrecht en voor velen onder u een uitgelezen kans geweest zijn om te kunnen realiseren waarnaar hij, met de woorden van Rilke, schrijft te verlangen:

*“Ich will nur sieben Tage, sieben
Auf die sich keiner noch geschrieben
Sieben Seiten Einsamkeit.*

(“Ik wil slechts zeven dagen, zeven waarop zich niemand heeft geschreven, zeven bladzijden eenzaamheid” R.M. Rilke, *Das Stundenbuch*)

Zeven bladzijden eenzaamheid in het aflopend dagboek van mijn leven: geen namen, geen afspraken, geen taken... alleen maar Niets, alleen maar Leegte, alleen maar God. Want alle inspanningen, het quantum satis van de wil – alles wat door het ‘bevel des hemels’ van een mens geëist wordt, weegt niet op tegen de liefde tot het Mysterie van het bestaan.”

(Ulrich Libbrecht, *Inleiding Comparatieve Filosofie IIIB*, p.932)



Ik lees de lente niet af op de kalender,
maar adem de jonge lucht in
en voel de morgen van het nieuwe jaar
tot diep in mijn hart.

Ulrich Libbrecht
Onuitgegeven nagelaten geschriften
16 maart 2015

Hier kan je je [gegevens inzien en wijzigen](#).

Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: [afmelden](#)



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@libbrechtgenootschap.org toe aan uw adresboek.